

Pre-school



Er wordt in Sri-Lanka geen kleuteronderwijs gegeven, de priesters zijn al jaren bezig met het opzetten van kleine scholen voor kinderen, de pre-school, zodat de moeders kunnen werken en hun kinderen van 07.30-12.00 uur naar de pre-school kunnen!

De stichting ondersteunt dit initiatief, zet zich in om projectgelden hiervoor te verwerven, want dan hoeven de kinderen niet mee de velden in en worden ze alvast voorbereid op het onderwijs.



Basisonderwijs

Het basisonderwijs wordt in principe door de regering bekostigd, maar de ouders moeten wel meebetalen o.a. voor de verplichte schoolkleding en schoenen en de schoolbehoeften, zoals schriften, pennen en boeken.

De stichting zoekt donoren om eenmalig hierin te ondersteunen: kosten 25 euro per kind!

Voortgezet onderwijs

In de plantagedorpen is geen voortgezet onderwijs mogelijk en moeten kinderen, die dit kunnen en mogen naar een grotere plaats.

Dat betekent veel reizen en maaltijden tussen de middag! De voortgezette opleiding is van belang voor vergroten van kennis en kansen, maar is voor veel ouders op de theeplantages een enorme belasting. Extra kosten vanwege reispeld, kleding, schoenen en maaltijden, die er niet zijn. Dit betekent vaak voor kansrijke kinderen het verplicht stoppen van de opleiding en op jonge leeftijd gaan werken!

De stichting wil een aantal van deze kansrijke kinderen financieel ondersteunen met maandelijkse bijdragen, de vorderingen worden nauwkeurig bijgehouden!

Contact:

Stichting Tey-illai Annai (moedersvandethee)

voorzitter:

mevr. Thresita de Bruin-Anthony
Theo Dobbhof 42, 3762 XS Soest
telefoon 0356028405

thresita.tia@gmail.com

info@moedersvandethee.nl

website: www.moedersvandethee.nl
www.teyillaiannai.blogspot.nl

Wilt U het werk van de stichting steunen?

Rekeningnummer:

NL92RABO 0315999373

t.n.v. Stichting Tey-illai Annai

Anbi 8133.66.161

kvk: reg.nr: 32103081

Stichting Tey-illai Annai

(moeders van de thee)



www.moedersvandethee.nl

De stichting moedersvandethee is een non-profit organisatie en werkt voor het welzijn van kansarme mensen uit de theeplantages in de berggebieden van Sri-lanka!

In juli 2004 is de stichting opgericht door Thresita de Bruin, zij is een Sri-Lankaanse vrouw die deels in dit berggebied en deels in Nederland is opgegroeid.

In 2002 is Thresita teruggegaan naar haar geboortedorp in Sri-Lanka, daar is zij in contact gekomen met 2 priesters, die haar de grote problemen van de bergdorpen in de theeplantages lieten zien

De werkomstandigheden en de beloning op de theeplantages, vooral door moeders en kinderen verricht, zijn anno 2015 nog steeds slecht.

Vanaf 2004 is de stichting actief gaan helpen bij directe ondersteuning van dit gebied en vooral aan de moeders en de kinderen via educatie en kleinschalige projecten vooral op onderwijsgebied.

De stichting Tey-illai Annai,

ondersteunt korte, kleinschalige projecten:

1. Individuele ondersteuning van schoolgaande kinderen.
2. Ondersteuning van een vakopleiding voor kinderen, die hierdoor de mogelijkheid krijgen om verder te leren en waardoor de kansen op de arbeidsmarkt stijgen.
3. Ondersteuning van eenmalige hulpvragen op onderwijsgebied, waarvoor de ontvangen giften eenmalig gebruikt zullen worden.

Ondersteuningsbedragen:

1. per maand, per kind 30 euro
2. per maand, per kind 50 euro
3. afgesproken, eenmalig bedrag naar noodzaak, waarvan 50% stichting en 50% de lokale bevolking

Donaties kunnen worden vastgelegd in een meerjaren overeenkomst, zodat het voordeel van de belasting tot 40% kan oplopen!

De stichting weet zich gesteund en heeft regelmatig contact met een hoofdorganisatie in de theeplantages, die via de priesters en een welzijnswerker nauwkeurig de vorderingen van de kinderen op school bijhoudt en de financiële middelen ook direct verzorgd... zonder tussenkomst dus van betaalde krachten aldaar.

www.teyillaiannai.blogspot



(Murugan, welzijnswerker)

Ondersteuning van onderwijs..prioriteit!

Analfabetisme komt veel voor bij de theeplantage bewoners. Veel ouders zijn analfabeet en het maatschappelijk nivo van de dorpsgemeenschap gaat omhoog door alle kinderen onderwijs te laten volgen.

Door meer kennis en bekwaamheid kunnen zij zich ook weerbaarder opstellen tegen onderdrukking en uitbuiting!

Een deel van de ouders kunnen hun kinderen echter niet naar school sturen, omdat zij mee moeten werken om in de eerste levensbehoefte te voorzien. In andere gevallen kunnen zij het geld voor vervoer niet betalen of zelfs de aanschaf van het (verplichte) schooluniform en schoenen! (deze kosten zijn 25 euro eenmalig)

Soms worden de voorzieningen voor het volgen van onderwijs bewust tegengewerkt door de plantagebeheerders... het is namelijk in hun belang dat deze bevolking niet wijzer wordt!

De Stichting Moeders van de thee zet zich ook in om de moeders van de theeplantages te helpen... de theepluk gebeurt met 'fijne' hand.. liefst vrouwenhanden, maar helaas ook vaak kinderhanden..!

De verdiensten zijn wisselend, maar slecht te noemen. Een goede en gezonde theeplukster verdient via een ingewikkeld systeem van beloning zo'n 400 roepies per dag, maar voor een beetje menswaardig bestaan heb je minimaal 600 rp nodig! Daardoor worden kinderen vaak ingeschakeld en zijn de kosten om onderwijs te volgen meestal niet betaalbaar voor deze bevolking! De huizen zijn van de plantage en bestaan uit 1 kamer, zijn koud en vochtig en hierin woont vaak een heel gezin! Wie niet werkt moet zijn huis uit..zo houden de plantage beheerders een hoge mate van afhankelijkheid in stand!



De pluk is gedaan...dan nog kilometers lopen naar de weg, waar de theezakken worden opgehaald.